



Nummer 1 år 2025

1988

Nr 149

2024

<i>Ordförandens ruta</i>	3
<i>Saxebyns kaniner</i>	4
<i>Vardagslivet på Wassdrågen</i>	6
<i>Examensceremoni</i>	7
<i>Kil Smådjursklinik AB</i>	8
<i>Gubben i fönstret</i>	10
<i>Undrens tid är inte förbi</i>	12
<i>Det får ni inte missa!</i>	13
<i>Vad gör barn och unga på nätet?</i>	14
<i>Fiber i Lene</i>	15

Frykpostens vårnummer 2025

FFF har som målsättning att tillvarata Frykerudsbornas intressen. Det är en politiskt och religiöst obunden förening.

Den finansieras genom medlemsavgifter. I samarbete med de lokala byalagen vill vi verka för en levande landsbygd, där det skall finnas en tillfredsställande service. FFF försöker att sprida kunskap om vår lokala historia och utveckla den lokala turismen. I tidningen Frykposten som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Frykerud fyra gånger per år, vill vi sprida information om vad som händer i Frykerud.

Frykposten ges ut i

Mars, vårnummer	10/2
Juni, sommarnummer	10/5
September, höstnummer	10/8
December, vinternummer	4/11

Manusstopp



Adressen till redaktionen är:

Karl Evert Evertsson, Sannerudsgatan 35C, 665 30 KIL 070-538 94 59

Kerstin Wallin Där Nole Römyren 665 93 KIL

Ansvarig utgivare: Georg Forsberg, e-post: georg.nolby@icloud.com

E-post till redaktionen: stormyr@telia.com Hemsida: www.frykerud.se

FFF: styrelse

Ordförande	Georg Forsberg
Kassör	Kerstin Wallin
Sekreterare:	Ingrid Lööv
Ledamöter:	Kenneth Bengtsson, Leif Albinsson, Kerstin Strand, Ingmari Johannesson, Stig Larsson.

Medlemsavgiften är 100 kronor för ensamstående och 200 kronor för en familj. Medlemmar bosatta utanför Frykerud får tidningen per post och betalar 250 kronor. Stöd oss med din medlemsavgift till plusgirokonto 63 59 04-6 och skriv namn och adress. Spara kvittot, det gäller som medlemskort. Alla är välkomna med material till Frykposten. För specialannonser i Frykposten tillämpas sponsoravgift.

Ordförandens ruta

Det är precis som vanligt i februari. Varje år blir jag lika glatt överraskad över hur fort det efterlängtrade ljuset återvänder och dagarna förlängs. När Frykposten når våra läsare är vårdagjämningen inom räckhåll, natt och dag lika långa. Fantastiskt! Det är precis som vanligt när vårnumret anländer.

Men med barnafödandet är det ovanligt. Lågt barnafödande är en situation som allt fler kommuner tvingas hantera. För Kils kommun var de årliga barnkullarna, under min tid med kommunala uppdrag, mellan 130 – 150 barn. Minns toppåret 2018 då det föddes drygt 170 barn i kommunen, 120 barn i centralorten och 54 på landsbygden. Motsvarande siffror för fjolåret landar på blygsamma 86 barn totalt, varav 56 i centralorten och 30 på landsbygden. Halvtomma skollokaler brukar föranleda diskussioner om anpassning av skolstrukturen. Då är det viktigt att hålla landsbygdsprofilen högt. Skolnedläggningar är sällan positiva företeelser, men konsekvenserna drabbar landsbygdsbefolkningen hårdare, med långa resvägar och lång tid för barnen i skolbussar som konsekvens. Utgångsläget för Kils landsbygds tre skolor verkar dock relativt hoppfull. Det är centralortens tre skolor som drabbats av den största nedgången.

Att kunna erbjuda attraktiva boendeanternativ är en viktig tanke för både tätorts- som landsbygdsboende i kommunen. Att kunna redovisa positiv befolkningsutveckling inger framtidstro och skapar i sig utvecklingskraft som motverkar destruktiva diskussioner om skolnedläggning.

Innevarande vinter, som det verkar, låga kostnader för vinterväghållning jämfört med året innan, kan förhoppningsvis skapa utrymme för standardhöjande åtgärder på våra byvägar. Ett utmärkt sätt att höja landsbygdens attraktionskraft. Glada tillrop utlovas dessutom från våra distributörer av Frykposten, Karl-Evert Evertsson och John Lysander!

I min ungdom var mars månad rätt tid att förse skogarna med fågelholkar. Oavsett snödjup. Det var min skogsarbetande och naturintresserade farbror som stod för initiativet. Min roll var att medelst skidor och hemmagjord pulka svara för uttransporten. Det var farbroderns stora önskan att årligen på detta sätt återskapa skogens naturliga boplatser i torrgranar och halvdöda träd som under 1960-talets högs ned till ved för spisar och pannor.

I min nutida skogliga aktivitet är inslaget med fågelholkar ovanligt måste jag erkänna. Jag tröstar mig med att freda de torra och döda träden, liksom att lämna sälg och hägg. Inte bara till gagn för fåglarna utan också insekter, bin och humlor. Känns naturligt bra och jag saknar inte den tunga pulkan som kom ikapp mig i nedförsluten.

Nu är också tiden för föreningarnas alla årsmöten. Stötta de vardagshjältar som är engagerade som drivande i dessa viktiga verksamheter genom att hörsamma inbjudningarna, inte minst till FFF:s eget årsmöte! *Georg Forsberg, Ordförande*

Saxebyns kaniner

Jag heter Karin Björkman och har, sedan en tid tillbaka, en liten uppfödning av raskaniner i Saxebyn.

Det hela började egentligen av en slump. Jag har alltid tyckt om och haft djur runt omkring mig. På Lillerudsdagarna 2022 satt en liten vit dvärgvädur till salu i Värmlands läns kaninavelsförenings monter. Jag och barnen kunde bara inte motstå denna varelse och veckan efter hämtade vi hem honom från Eva-Lena Lönndahl i Grimstad. Där vaknade också en nyfikenhet på kaninutställning och med hjälp och stöttning från Eva-Lena och de andra medlemmarna i VLKAF kom jag igång och på den vägen är det. Numera bor det drygt 30 kaniner här i lite olika varianter, men främst dvärgvädurar i färgerna viltgrå, vit rödögd och svart och hermelinkaniner i färgen chinchilla.



UTSTÄLLNING

På utställning bedöms olika bedömningsgrupper, så som t.ex rasprägel och presentation, färg och pälsens kvalitet. Bedömningskortet ser lite olika ut för olika raser och rasvarianter. Kaninen ska också ha rätt vikt för sin ras och kondition, vård och sundhet bedöms också. Så viktig med rena tassar och klippta klor.

Vill man ägna sig åt rasavel finns det många färger och raser att välja mellan. Är man intresserad av att veta mer så tveka inte att höra av er till en uppfödare eller att besöka en utställning. Kaninfolk är trevliga och tillmötesgående och vill gärna att fler upptäcker den här fantastiska hobbyn.

En raskanin kostar oftast 500-1000 kr och köper man en raskanin är det viktigt att se till att få med stamtavla och att kaninen är korrekt märkt.

Frykpostens vårnummer 2025



UPPFÖDNING FÖR PRODUKTION

Kaniner är inte bara söta och trevliga sällskapsdjur. Dom kan också, speciellt de lite större raserna, producera både kött och skinn. Kaniner är förhållandevis enkla och billiga produktionsdjur att hålla.

KANINHOPPNING

I kanningården bor det också några sk. hoppkorsningar. Dessa är kaniner som är avlade enbart på hoppförmåga och kan se ut lite "hur som helst". Här är hoppförmåga, framåtanda och mod prioritet.

Är du / ni intresserade av kaniner? Tveka inte att ta kontakt med mig eller kaninavelsföreningen. Väl mött!!

Karin Björkman karinnilsson6@hotmail.com

Eller Värmlands läns kaninavelsförening på facebook.

Vardagslivet på Wassdrågen

Tycker ni om nätauktioner? Det gör vi. Det finns mycket fint och roligt på auktioner. Bäst är givetvis en fysisk auktion men de blir färre och färre, tyvärr. Det behövs en hel del äldre detaljer här på Wassdrågen eftersom huset är så gammalt. Vi har inget intresse av att göra om gården till en modern villa utan vill bevara det tidstypiska. Även i trädgården är utsmyckning både intressant och glädjande. Nu ser vi alla fram emot våren och odlingssäsongen.

Vi är båda auktionsfynd nu när även Palle gått i pension. Så tempot på dagarna har dragits ner till hälften, för det finns ju tid i överflöd. Det blir långa frukostar med mycket läsning, kaffe, te, samtal och planer för hus och hem. Samtalsämnen fattas inte efter att ha läst nyhetstidningar. Det gäller att ha ett mål i sikte, för det är lätt att bli förtvivlad över hur världen utvecklas. Men om vi har ett svar på varför vi ska leva, klarar vi också av alla hur vi ska leva.

Januari månad gick åt till att ställa i ordning Ewas kontor. Alla bokhyllor, 6 stycken, har packats ner från övervåningen och burits ner till ett utrymme som blir till kontor. Ett gammalt skrivbord togs fram och gjordes i ordning, ett långsmalt vitrinskåp passade på en mindre vägg mellan ett hörn och fönstret och vips, så var kontoret färdigt och alla böcker upplockade. Nu sitter jag där och luktar på alla böcker, precis som Ferdinand med sina blommor. En stor anslagstavla är placerad bakom kontorstolen och där flödar redan många idéer, uppsatta tillsammans med foton på nära och kära. Kontorstolen är för övrigt inköpt på auktion, en härlig gammal 50-talare, som även är av snurrmodell. På 50-talet fanns inte allt på skärmen, utan vi fick förflytta oss till pärmar, hurtsar och hyllor. Jag är inte teknikfientlig, men nog gillar jag det rörliga kontoret.

Häromdagen kom ett efterlängtat paket. Årets fröer! Extra många bäddar med blommor blir det i år, till gagn för bin, humlor och fjärilar. Odlingarna kommer återigen att utökas, då vi tar bort mer och mer gräsmatta och i stället odlar än mer i pallkragar. Som sagt, det blir inte mycket ogräs när vi odlar i pallkragar. Ogräsrensning tar för mycket tid från sådant som är roligare.

Avslutningsvis undrar vi om någon uti byggda har gamla kort på Wassdrågen – det vore roligt att få se. Vi har forskat mycket om gården och dess historia men en fråga återstår och det är: vem byggde det ursprungliga torpet, som sedan blev Wassdrågen? Finns det någon som vet? Vi har hittat det ursprungliga torpet på en karta från 1823, så det har ju några år på nacken.

Ta hand om er där ute hälsar Ewa och Palle

Examensceremoni

Tänk att vårt äldsta barnbarn nu var klar med sin utbildning. I fem och ett halvt år har hon läst på sin läkarutbildning i Göteborg. Hanna har lätt för sig men hon har fått ligga för att inte bli efter med någon tenta och det har hon klarat. Nu skulle hon få intyg på att hon var klar. Det är inte så konstigt att man blir stolt och rörd som mormor.



Varje student fick ha med 2 anhöriga och det blev mamma Marie och pojkvän Jacob som fick äran. Eftersom klassen bestod av 127 personer blev det en stor skara i Göteborgs universitets vackra samlingssal.

Kent och jag såg festligheterna på länk, så vi satt på hotellet och tittade. Det var högtidligt med många fina tal. Sen skulle alla få sitt diplom och de stod i en lång rad och väntade. Dessutom fick alla en utskrift med läkarförbundets etiska regler. Regel nr 1 lästes unisont av alla nyblivna läkare och här nedan ser ni hur regeln lyder.

Regel nummer 1

Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

Kerstin Wallin

Kil Smådjursklinik AB

Varför blir man veterinär?

Om man frågar Frida Zetterström och Andreas Wahl får man samma svar. Man tycker om djur.

Att bli veterinär är inte enkelt. Enda utbildningen i Sverige finns i Uppsala. Det krävs toppbetyg för att komma in och sedan måste man plugga 5,5 år efter Gymnasiet. Samma som läkarutbildningen. Däremot krävs ingen AT-utbildning som för läkare. De flesta nyutbildade veterinärer arbetar på klinik/djursjukhus eller med lantbrukets djur innan man eventuellt startar eget. Så gjorde Frida och Andreas. De hittade en lokal i Kil vid rondellen vid östra Karlslund. Efter renovering och anpassning av kliniken startades verksamheten i april 2024.

Här träffar man inte bara Frida och Andreas utan även Camilla.

Hon är utbildad sjuksköterska men har jobbat i princip hela sin karriär inom djursjukvården.



Verksamheten har ökat så mycket att kliniken har anställt ytterligare en legitimerad djursjukskötare.

Det behövs inga tillstånd för att starta en djurklinik och prissättningen är fri. Kils Smådjursklinik försöker hålla bra priser, men djurägare vet att det inte är billigt att besöka en veterinär.

Vad bör man tänka på när man skaffar en katt eller hund? Teckna en djurförsäkring, id-märk/vaccinera djuret och kastrera om det är utekatt. Andreas tycker att man skall borsta tänderna dagligen på sin hund/katt.



Frykpostens vårnummer 2025

Kliniken är välutrustad med röntgenanläggning, operationssal med narkos, undersökningsrum och labb.



Vilka är de vanligaste "jobben"? Andreas berättar att förebyggande åtgärder som vaccinationer och kastrationer är vanligt. Allt från hältor och hudpatienter till större planerade och akuta operationer är vanligt. Tandpatienter är också något som tas emot i princip dagligen.

Kliniken får fler och fler patienter och personalen är trevlig. Fråga mig, jag har bott granne med Frida och Andreas i många år.

/K.E.

Gubben i fönstret

Första vintern i "stan".

Det händer att jag vaknar till kl.0300 när tidningarna dunsar ner på hallgolvet. Det är onekligen enklare att ta upp tidningarna på väg till frukosten i köket, än att klä på sig och gå eller cykla upp postlådan vid vägen. Men jag saknar att jag fick frisk luft och koll på vädret. Man kan inte få allt.

Det är en speciell känsla att när det snöar höra när andra skottar och röjer. Snöröjning är inte något som jag saknar, men när maskinparken var i ordning och traktorn med snöslunga tuggade sig fram genom drivorna och vägen låg bar bakom så kändes det bra.

Nu måste jag se till att promenera runt i omgivningarna och finna nya stigar eller gator. Tidigare gällde ett besök varje vecka i affären, men nu får man kombinera den dagliga promenaden med att komplettera innehållet i kylskåpet.

Kylskåpet och frysboxen måste ha varit en fantastisk hjälp för husmödrarna när de kom ut på marknaden. Jag minns när min mamma gjorde otaliga vändor ner till "ishögen" där ett inbyggt skåp höll lagom temperatur på mjölk och färskvaror. En Ishög fanns på nästan varje bondgård. Man sågade upp stora isblock i vår damm på vintern. Drog upp dem på släden och körde hem. Vi staplade dem på varandra och öste en massa sågspån över. Det fanns ofta ett plank runt så att sågspånet hölls på plats. När det blev vår och varmare så öste man undan lite sågspån och hackad fram några isbitar som användes att kyla mjölken från korna innan mjölkbilen kom. Tack vare isoleringen så räckte isen till fram på hösten. Hur många av mina läsare har sett en ishög?

Ett problem när man byter miljö är att få nya bekanta. Jag har det bra genom att flera Frykerudsbor har flyttat tidigare. Nyproduktion av hyreshus i Kil är koncentrerad till "min" sida av Storgatan. Våffelcafé i Equmeniakyrkan i Fagerås på tisdagar. "11 träff" i Närhetens Kyrka i Kil på onsdagar och Herrfrukost på

Frykpostens vårnummer 2025

torsdagar i samma lokal gör att vi träffas ofta. På köpet lär jag känna Kilsbor. Ett sätt att få nya bekanta är att söka sig till de olika föreningarna som finns.

Kil är väl försedd med affärer. Upptagningsområdet är stort, men många lokala små butiker på landet har fått stänga. De stora har inte samma koppling till bygden. De små affärerna sålde inte bara varor, man förmedlade information om vad som rörde sig i bygden på gott och ont.

Vi försökte lägga in en app i min telefon för parkering i Karlstad, men telefonen är för gammal. Jag får köpa en ny. De finns i alla prislägen. 6 000 kr är en lämplig nivå för mig. 1994 ringde min son och undrade om jag skulle skaffa mobiltelefon. 35 kr och då skulle jag få mobiltelefon och var bunden under två år.

Nu efter 30 år har alla barn var sin mobiltelefon. Många sköter allt i apparaten Tala om utveckling. Är det någon som vågar gissa var samhället står om 30 år?

Jag fick en "Googleset" i födelsepresent. Varje morgon säger jag Hej Google vad är temperaturen i Kil! Apparaten svarar med aktuell temperatur!!! Hej Google spela Morgon av Grig och jag får lyssna på musik. En apparat som omvandlar min röst till ettor och nollor och letar fram musiken och går tillbaka till mänskligt tal och musik. Om man är 87 år gammal så blir man imponerad.

Det är en bra vinter och räkningarna för uppvärmning blir lägre, men nog vore det skönt med lite kyla och flera soltimmar. En vecka utan en enda soltimme känns jobbigt.

Ta vara på era glädjeämnen. Det är nu som livet är som bäst.

Hälsningar /Karl Evert Evertsson/

Undrens tid är inte förbi

Aldrig hade jag trott att jag skulle få höra Kent prata om att börja göra gymnastik. Han är polioskadad sen 78 år och har alltid tyckt att det har räckt med rörelserna som fordras för att förflytta sig och det får man förstå med ett skadat ben som han har. Därför blev jag häpen när jag hörde honom säga att han ville träna för att bli starkare i benen. När första förvåningen hade lagt sig för mig hakade jag på och ville få bättre kondition efter mina två höftoperationer som är gjorda i år. Numera tar vi ett gympapass varje dag med Sofia på TV. Passet tar tjugo minuter och man gör det i sin egen takt.

Vi börjar med att sätta på kaffe. Så plockar vi fram de attiraljer som behövs för övningen och sen kör vi igång. Det händer att diverse prydnadssaker åker omkull, men det går att resa upp igen. Lite flåsiga blir vi, men vi försöker hålla det tempo som Sofia har. Efter avslutat pass stapplar vi till köksbordet, där vi får njuta av kaffet som nu är klart. Lite kaffebröd tycker vi att man får unna sig efter denna ansträngning.

Sen är det dags för "hjärngympa." Vi spelar spel som bygger på siffror. Vi är kassörer i olika föreningar både Kent och jag, så det ligger nära till hands. Tre olika spel har vi att avverka, för någon av oss måste ju vinna. Det är bara äran att ha vunnit, så det är inte så viktigt för mig. Jag tycker om att spela och tar vara på att sitta i lugn och ro. Kent däremot vill gärna ha ett resultat som anger vilken av oss som har vunnit.

Kerstin Wallin

Frykpostens vårnummer 2025

Det får ni inte missa!

FFF håller **årsmöte** onsdagen den 23 april kl 19.00
i Fagerås Bygdegård

- + Årsmötesförhandlingar
- + Smörgåsfika
- + Vad ska vi ha för verksamhet framåt?
- + Frykposten – förslag på innehåll

Styrelsens tankar är: vandring i Fagerås med besök på historiska platser, bussrundtur i bygden med lokalhistoria - allt under sakkunnig guidning!

Välkomna!

Hembygdsföreningen har sitt **årsmöte**
den 19 mars kl1800 i Fagerås Bygdegård

Servering

Styrelsen för Fagerås Bygdegårdsförening bjuder in till **årsmöte**
I bygdegården den 24 mars kl18:00

Varmt välkomna!

Frykpostens vårnummer 2025

Vad gör barn och unga på nätet?

Tisdag 18 mars kl. 19:00 i Equmeniakyrkan Fagerås

Vi erbjuder i en superviktig föreläsning för alla som på olika sätt har kontakt med barn och unga. Föreläsare är Niclas Ottosson, fembarnspappa, IT-pedagog, lärare och specialpedagog. Han utbildar i internet, sociala medier och åskådliggör barn och ungas nätanvändande, där mobbing och kränkande behandling kan vara en vardag. Föreläsningen kommer ge kunskap och konkreta verktyg för att rusta barn och unga för det de kan möta.

Detta är ett samarrangemang med Equmeniakyrkan Fagerås, Fagerås BK, Fagerås Byalag, Frykeruds församling och Studieförbundet Bilda.

Föreläsningen är öppen för alla och det är fritt inträde. Enkelt fika serveras.

Välkomna!



Frykpostens vårnummer 2025

Fiber i Lene

Vid ordinarie föreningsstämma 2024 med Fiber i Lene beslutades att föreningen under året skulle ansöka om frivillig likvidation under året (2024).

Vårt sista sammanträde (föreningsstämma) med medlemmarna i Lene fiberförening hade vi 30 januari 2025 då föreningsstämman godkände likvidatorns slutredovisning för föreningen.

Under 2024 har föreningen återbetalat 12 500 kr till varje ansluten fastighet. Sedan kostnaderna för likvidationen har betalats fanns det kvar drygt 80 tkr som enligt beslut på föreningsstämman 2024 har utbetalats till Frykeruds Hembygdsförening och Föreningen Frykeruds Framtid med hälften vardera.

Vi har nu skickat in slutredovisningshandlingarna till Bolagsverket för att få föreningen avslutad.

Kent Wallin



Korsordsskaparen

Vinnare i Frykpostens femtioåttonde korsord:

Ann-Charlotte Christiansson,
Ängarna
Anders Ludvigsson, Gönäs




FFF Gratulerar!
Trisslotter kommer!


Lösningen till det 59 korsordet skickas till:

**Karl-Evert Evertsson, Sannerudsgatan 35c, 665 30 Kil
senast 1 maj 2025**

Frykpostens vårnummer 2025

Där förvaras mat kallt		Frykpostens femtioåttonde korsord dec 2024						Pellejöns	På lastbil ibland	Hade ET				
Viv förr	F	R	U					Chalmers	C	T	H			
Tadel	R	I	S					Trygve	L	I	E			
Utsida	Y	T	A					Mamba	O	R	M			
Nämnde	S	A	Vänern är en stor sådan					Wolfram	W	50 i Rom	L			
Hon räddades av sju dvärgar		S	N	Ö	V	I	T	Newton Skärande del fäst på skaft	N	Näst sist Obenägnare att reagera	Ä			
Rättsvetenskap		J		U	R	I	D	I	K	Ej ut	I	N		
Nötkreatur		K		Ö	Kväve	N	Kall kåre	I	L	N			Hör man myggen	
Får man vänta i		K		Ö	Trånar	N	Tillräckligt	I	L	N	I	N	G	
Förlora		M		O	Ullfettet	L	A	N	O	L	I	N	E	T
Tallmark		M		O	Trave	L	A	N	O	L	I	N	E	T
Ett i Rom		I		Före dagen ibland	H	Ä	R	O	M	Finnas till Vår årstid	V	A	R	A
Vacker		S		K	Ö	N	Kraft på pilot Sjunger sopraner	G	Antimon	S	B	Tore Nilsson	T	N
Munsbit		T		U	G	G	A	Översätter Ingen glömd	T	O	L	K	A	R
Arsenik		A		S	Psykiska pårestningen Cykeltyp	T	R	A	U	M	A	T	På bil i Rom	I
Elektronisk post		E		M	A	I	L	Läkare i USA	M	D	Låt gå !	O	K	
Pistfärd		E		M	A	I	L	Lesotho	M	D	Färre än två	O	K	
Drag		Å		Utöva magi	T	R	O	L	L	A	Kan drivas två-årigt 2,718...	E	K	A
Tärning		K		U	B	Kan vara vara	R	A	S	R	E	N	2024-11-03 CF	

Frykpostens vårnummer 2025

Frykpostens femtionionde korsord mars 2025						När man fattar	Bladdryck		
Sögsött	440 Hz	Folkdans				@		Lax- yngel	
Fluger						Rosslig			
Jod	Kväve	Japanska dikten				Alfa		Tera Indiskt bröd	
Grek-R							Nickel		
Tre lika							Statslåne- rântan		
			↓	Insjö	↓	Antimon	↓	AI	
3,1416		Lat- maskar Pensions- fond							
Är goda till kaffet									
Väg- brytare								Språk- problem	
Mitt i öga					Kan mjölk i värme Alfa				
Ej ut		Myste- rium				Mega	Extremt varm och fuktig	Forte	
		Är kor- taste väg				Skena på spark		Gjorde en skiss	
Resistans	Lysande begåv- ning				Biskops- mössa				
	Lyfter								
Helighet					Röker man med				
Håg- komst					Affär 1973				
✓				Vansinne					
				Slå dig ner !					
Svavel		Krom	Norska järnvägar			Utan Person- ligt Ansvar		Ej vår	
Staterna			Äger						
Tvi vae!				Nr 9	Utförs i smedja				
				Tvenne			Nya tes- tamentet		
Yttrade					Fattar äntligen				
					Nr 9				
Ytmätt		Styrspak							
		Är schack- brädet						<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> 2025-02-08 CF </div>	

Frykpostens vårnummer 2025



Snart är våren på väg

Hälsar Redaktionen

Karl Evert Evertsson

Kerstin Wallin

Georg Forsberg